

HANTUM

Protestantse gemeente Hantum c.a.



Jaargang 27 - nummer 3
vrijdag 7 februari 2020

9 februari 2020

9:30 uur Ds. A. Bouman, Leeuwarden
Viering H.A. bel. leden
Organist: Jelke Koolstra
1e collecte: Diaconie KIA Collecte Werelddiaconaat
2e collecte: Eredienst PKN Collecte Catechese en Educatie
Er is zondagsschool en -club

16 februari 2020

9:30 uur Ds. R. Reitsma, Goutum
Fryske tsjinst FOWD dienst in Hantumhuizen
Organist: Kees Rensma
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Eredienst onkosten FOWD

Van de pastor

Samar in momint: na afloop van de kerkenraadsvergadering in het Open huis.
Wist u dat...
We elke vergadering beginnen in afhankelijkheid van God en Hem vragen om wijsheid.
De voorzitter die wijsheid daarnaast zoekt bij kerkvader Augustinus.
We ons tijdens een stiif-kertierke bezinnen op een Bijbels thema.
In de vergadering komen serieuze zaken ter sprake, moeten keuzes gemaakt worden.
Dat we dat met elkaar doen.
We er ook wel plezier en wille aan beleven.
We elke keer genieten van een lekkere cake van Bonnie.
We elke keer om stipt 10 uur klaar zijn.
Dat iedereen na tien toch nog even blijft hangen: na-vergaderen en afwassen.

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. (Filippenzen 1: 9-11, NBV)

In een eerdere Geandewei vertelde ik u dat ik de cursus voor voorgaand in de eredienst (homiletische en liturgische vorming) volg, dit zijn in totaal 8 cursusedagen waarin we leren over liturgie en preken. Hierdoor ben ik dus zo'n 2 woensdagen per maand naar Doorn. Eind mei hoop ik deze cursus af te ronden.

Normaal gezien ben ik 's woensdags en 's vrijdags overdag te vinden in de 4 H-dorpen. Dan breng ik diverse bezoeken. Tussen de middag eet ik dan in het keukentje van de kerk, of in de consistorie, soms zit ik daar ook te werken. Hier probeer ik wat regelmaat in te houden, dus mocht u een keer iets willen bespreken, dan bent u welkom. Als ik er zit, laat ik het hek naar de kerk open staan. Ook de brievenbus bij de kerk leeg ik regelmatig, dus als u post voor mij hebt kunt u die daar in doen.

Jo bin der moeting:

Op zondagmiddag 16 februari om 14.00 uur organiseren we weer een Jo-bin-der middag voor de jongvolwassenen in onze gemeente. In april vorig jaar hebben we hiervan al een voorproefje gehad. De opzet lijkt op die van de gespreksavonden. Verschil is dat het in één grote groep is, en dat ook de kinderen welkom zijn. Het thema deze middag zal zijn: Hoe goed kennen wij elkaar?
Wees welkom! Voor meer informatie kun je altijd bellen, appen of mailen.

Wiebe Feddema



Verjaardagen 75+

Op 9 februari hoopt de heer R. van der Ploeg, Loubuurren 10, 9144 CM Hantumhuizen zijn verjaardag te vieren. U wordt hartelijk gefeliciteerd namens de gemeente.

Bloemengroet

Mevrouw D. Jansma en de heer J. de Wilde mochten een boeket bloemen ontvangen omdat ze alle beide hun verjaardag mochten vieren.

Leerhuis



Donderdag 20 februari a.s. is er weer een leerhuisavond in d'Âld Skoalle in Hantum o.l.v. ds. K. de Gier uit Dokkum met het onderwerp: Geloof en Euthanasie, een actueel onderwerp van deze tijd.

N.a.v. een inleiding over dit onderwerp met beeld en geluid hopen we op een goede en leerzame avond van gesprek en ontmoeting.

U of jullie zijn van harte welkom om 20.00 uur.

De volgende leerhuisavond is op donderdag 26 maart. Deze avond zal verzorgd worden door dhr. J.C. Denkers uit Almere, met een presentatie van het door hem geschreven boek: Verzoening. Herinneringen van vader ds. Herman Denkers (predikant in Hantum van 1967-1972) als dwangarbeider in de Tweede Wereldoorlog, dit jaar 75 jaar geleden. Verhalen van Verzoening en verbinding.

Wereldgebedsdag 2020

N.a.v. een kaderontmoetingsdag in Heerenveen die we hebben bezocht, met veel vrouwen en enkele mannen vanuit een paar provincies van Nederland, hebben we weer veel inspiratie meegekregen door de ontmoetingen en informatiemateriaal voor de wereldgebedsdienst bij ons in de 4H-Dorpen.

Wereldgebedsdag verenigt mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.

Wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar in de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen in hun omgeving. En geeft gelegenheid over 'eigen grenzen' heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.



Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag geeft uiting aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt ons dankbaar dat wij een onderdeel mogen zijn van die mooie wereldorganisatie:

'Samen bidden, samen vieren en samen delen!' Een uiting van Oecumene.

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Wereldwijd op de eerste vrijdag van maart wordt de WGD gevierd met dezelfde liturgie. Elkaars zorgen delen, luisteren naar elkaar en daardoor zich solidair voelen met elkaar.

Dit jaar is de liturgie voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe met het thema: '**Sta op en ga!**'

Zimbabwe ligt in zuidelijk Afrika tussen de Limpopo en de Zambesi rivier. De bevolking telt naar schatting 16 miljoen mensen. Zimbabwe kent 16 officiële talen.

Één van de zeven wereldwonderen, de Victoria watervallen, de natuurreservaten, en het Great Zimbabwe Monument waar het land zijn naam aan dankt.

Er is veel reden tot grote bezorgdheid in de gezondheidszorg, door de vele overstromingen met daarnaast de grote droogte zijn epidemieën geen zeldzaamheid. Grote verwoesting van gebouwen en wegen zijn het gevolg.

De belangrijkste industrie in het land is de mijnindustrie.

Tachtig procent van de bevolking is Christen.

Tijdens de dienst wordt er voor 3 verschillende projecten gecollecteerd:

Project van het Leger des Heils, Project Her Zimbabwe, project EmeraldChild.

De eerste collecte tijdens de dienst is voor de projecten, de 2^e collecte is voor de onkosten o.a. voor de programmaprojectjes en materiaal.

Wij nodigen u en jullie van harte uit voor de wereldgebedsdienst op zondag 1 maart 2020 om 9.30 uur in de Nicolaaskerk in Hantum met m.m.v. voorganger dhr. T.R.S. Simonides uit Burdaard en enkele medewerkers.

Namens het plaatselijk wereldgebedsdagcomité, Wietske v.d. Woude en Marieke Postma

Agenda

19 februari GemeenteGroeiGroep

23 februari Kerkdienst 11.00 uur

1 maart Kerkdienst 9.30 uur

Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk <http://hantum.protestantsekerk.net>

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 21 februari a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 14 februari sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.

